



**OOH-KAA-HAA
nieuws**

Beste lezers,

De zomervakantie zit er weer op, en dat betekent... tromgeroffel... een nieuw schooljaar vol nieuwe avonturen, kansen en natuurlijk, de nodige verrassingen!

Bij Ons Kinderhuis kijken we ernaar uit om samen met jullie de mouwen op te stropen en de handen ineen te slaan. Samen kunnen wij namelijk meer... Met Gods hulp en een flinke dosis enthousiasme willen we elk kind en elke jongere laten ontdekken hoeveel mogelijkheden er zijn om te groeien en te bloeien. Wij willen dat ieder kind en elke jongere kansrijk kan opgroeien.

In deze nieuwsbrief laten wij weer zien hoe dat wij onze missie en visie handen en voeten geven.

Veel leesplezier!



**Sfeerbeelden zomertijd 2024 in
Ons Kinderhuis**

Probleem? Even Bartolo bellen...

Mijn naam is Asaro Bartolomeo, net 49 jaar geworden in augustus en geboren in Mazara Del Vallo in Sicilië. Op 2-jarige leeftijd ben ik naar België verhuisd. In 2019 woonde ik in Genk, nu woon ik in Houthalen- Oost. Als ik niet aan het werk ben, geniet ik van mijn gezin, sporten, klussen, cinema bezoeken en lekker eten.

Via een vriend hoorde ik dat OKH een klusjesman zocht.

Na het eerste sollicitatiegesprek wist ik meteen dat dit mijn job was waar ik lang naar gezocht had. Het gesprek eindigde positief en sinds november 2021 ben ik tewerkgesteld in Ons Kinderhuis.

Mijn ervaringen in de bouw in loondienst, als zelfstandige en de extra opleidingen komen hier heel goed van pas. Ik ben verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en de tuin. Het werk houdt meer in dan alleen het oplossen van de klussen die via de technische dienst fiches worden ingediend door de begeleiders.

Als er werken worden uitgevoerd zorg ik dat het in goed banen geleid wordt, denk bijvoorbeeld maar aan de plaatsing van de zonnepanelen. Ik heb heel veel variatie in mijn werk wat ik zeker niet erg vind. Altijd hetzelfde doen is niets voor mij.

Hier werken is heel anders. Ik heb niet het gevoel dat ik een baas heb. Iedereen is hier gelijk en niemand is zomaar een nummer. Het is een job waar ik heel veel voldoening uit haal, zeker als ik iets herstel voor de kinderen die hier wonen.

Het is fijn om elke dag te komen naar een werkplek waar ik mijn werk graag doe (ook met mindere dagen). Met toffe collega's en een super goede sfeer.



*Back
To School!*



NIEUW GROOT DAK

verwacht oktober 2024



Het is bijna zover, het dak van het allereerste gebouw zal worden vervangen. Omwille van de vele regen in het voorjaar heeft de aannemer vertraging opgelopen bij andere projecten. Als het weer nog meezit, zullen de werken dit jaar nog starten.

Wil jij mee deel uitmaken van dit project? Dat kan en graag zelfs. Word bijvoorbeeld donateur van een halve M² stuk dak of een halve meter dakgoot

Totale oppervlakte ongeveer 578m²



Steun Ons Kinderhuis
(met fiscaal attest)

KBC BE55 7370 6102 2844

Alpas, onze gloednieuwe zinklepwerking op een prachtige locatie midden in de natuur. Ontstaan uit een samenwerking binnen het project 'de ideale wereld' tussen Ons Kinderhuis, Kijoco, Jeugdzorgcentrum en Jeugdhulp Don Bosco Junitas.

Alpas is gelegen op het terrein van Heuvelsven in Dilsen Stokkem.

Lees meer



© Raymond Lemmens

Hoe staat het met het project Samen Sterk? Na maanden van gebeden, overleg en gesprekken met de Stad Genk, projectmakelaars en adviseurs, willen we jongeren een hoopvolle toekomst bieden, waaronder betaalbaar wonen. In Vlaanderen zijn er 7500 sofajongeren die behoefte hebben aan betaalbaar wonen en begeleiding, waarvan 2000 in Limburg. Deze jongeren hebben vooral jullie gebed nodig. Naast Ons Kinderhuis staan huizen en gronden te koop, maar dat kost veel geld. We vragen ons af of dit Gods plan is en bidden om Zijn wil. We hopen 2000 mensen te vinden die €50 per jaar willen bijdragen. We zijn dankbaar voor onze adviesraad en de mensen die willen helpen. Blijft u bidden voor wijsheid en Gods leiding? Gods woord belooft zegen voor wie zorg draagt voor kinderen in nood, zoals wij. Help ons investeren in huisvesting en ontvang ook een zegen. Derek Prince zegt dat onze gebeden niet verhoord worden als we geen zorg dragen voor mensen in nood (Jesaja 58:7-9). We hebben uw gebed hard nodig! Met liefdevolle groeten, jullie bestuur: Fred, Eva en Ellen

Uit de oude doos:

Interview met Daniel Clabaut en René Clabaut

In de jaren '60, een tijd waarin de platenspeler centraal staat in elke woonkamer, de telefoons bakelieten apparaten zijn met een draaischijf en de televisie pas kleur heeft gekregen. Kinderen speelden met hoepels, springtouwen, elastiek en kwamen binnen als de straatverlichting aanging.

In die tijd verbleven Daniel en René samen met nog andere brussen in Ons Kinderhuis. Ze waren er zelfs bij toen de eerste steen werd gelegd bij de oude brandtrap – een herinnering die ze nog altijd levendig voor ogen hebben.

Begin juli brachten Daniel en René samen met hun echtgenotes een bezoek aan het huidige OKH naar aanleiding van een gesprek met onze huidige voorzitter Fred Monsuur. We zaten gezellig samen aan de koffie, omringd door fotoboeken van Loes de Jong en al snel kwamen de herinneringen aan het oude OKH weer tot leven. We kwamen Daniel tegen op een foto als bakker en hij vertelde hoe ze destijds toneelstukjes opvoerden, waarin hij de rol van bakker speelde. Met veel enthousiasme vertelden ze over hoe het leven er toen uitzag, de dingen die ze deden en zelfs de streken die ze uithaalden. Natuurlijk moesten ze zich achteraf verantwoorden bij de tantes – herinneringen die nog altijd een glimlach op hun gezicht toveren.

De gesprekken waren warm en vol emotie, terugkijkend op een periode die niet altijd gemakkelijk was, maar die hen wel gevormd heeft tot wie ze nu zijn. Na een rondgang door de tuin en een deel van het gebouw, kwamen er nog meer herinneringen naar boven. En als kers op de taart was er een bezoek aan tante Joke en tante Suze, die hen met open armen ontvingen en blij waren Daniel en René weer te zien.

Het was een bijzondere ontmoeting vol dankbaarheid, waarbij het verleden heel even weer tot leven kwam.



OPSPORING GEZOCHT

Voor ons 75 jarig jubileum willen we een tijdslijn opzetten met foto's. We hebben al wat foto's in ons bezit, maar als we meer keuze hebben kunnen we nog gedetailleerder de tijdslijn weergeven. Heeft u nog wat foto's van bijvoorbeeld kamers, meubels, activiteiten,...en weet u ook nog van welk jaartal en misschien zelfs welke maand...dan is Kristien heel blij deze info te ontvangen. U kan haar bereiken op kristien.dereave@kinderhuis.net

We delen onze zorgen, bidt u mee?

- voor medewerkers die ziek zijn
- voor het kunnen aantrekken van nieuwe, gepassioneerde werknemers die God lief hebben en mee hun schouders willen zetten onder dit mooie werk dat we elke dag mogen doen
- voor rust, stabiliteit en veerkracht bij onze werknemers die in de leefgroepen werken. Het is een prachtig beroep, maar het brengt uitdagingen met zich mee
- voor God's duidelijke leiding in dit huis
- voor nog meer verbinding onder elkaar, zowel onder de werknemers, maar ook met onze jongeren, met de buurtbewoners, ...
- mee voor het project samen sterk. We zijn nog op zoek naar helpende handen die expertise hebben op verschillende vlakken
- dat God deuren mag openen in het project samen sterk. Er zijn vergunningen nodig, grote aankopen dienen gedaan te worden, plannen dienen verder uitgewerkt te worden.
- We hebben nog steeds nood aan giften
- voor het nieuwe schooljaar. Bid voor onze kinderen en jongeren, dat zij zich goed mogen voelen in hun klasgroep en mogen verder groeien en zich ontwikkelen op school gebied. Bid mee voor de leerkrachten die een belangrijke rol spelen.
- voor genezing en herstel. Er zijn enkele jongeren die het erg moeilijk hebben en zich eenzaam en alleen voelen op deze wereld. Bid dat God Zich toont, harten aanraakt en wonderen mag doen in hun leven
- voor onze begeleiders, dat zij de liefde van God mogen ervaren en verder mogen delen met diegene die zij begeleiden.
- voor ons aankomend jubileum. Bid dat God ons hierover rust geeft en zegent in de komende stappen die gezet dienen te worden. Bid mee voor extra helpende handen die we die dag nodig zullen hebben.

Wij zijn dankbaar, dankt u mee?

- verschillende jongeren hebben een zinvolle en fijne vakantie invulling deze zomer (kampen, speelpleinwerking, vakantiewerk ...)
- voor de giften die kleine en grote veranderingen mee mogelijk maken
- voor een stabiele groep vrijwilligers die een plek binnen hun gezin bieden aan enkele jongeren of die op een andere manier een helpende hand bieden
- voor een fijne ploeg van stabiele en gepassioneerde medewerkers die zich elke dag opnieuw inzetten
- voor een klein, maar betrokken bestuur waarvan we enorm vele ondersteuning ervaren
- voor een enthousiast netwerk dat zich stilaan aan het ontvouwen is binnen het project samen sterk.
- voor fijne samenwerkingen die we het afgelopen jaar hebben mogen ervaren, zowel op logistiek en praktisch gebied, maar ook in de hulpverleningstrajecten van onze kinderen en jongeren zien we de kracht van samenwerken met anderen

