



OOH-KAA-HAA nieuws

Beste lezer,

Je hebt onze trimestriële nieuwsbrief in je bezit, analoog of digitaal. Als organisatie willen wij jullie graag op de hoogte houden van het reilen en zeilen in Ons Kinderhuis.

Wij blijven kneden aan onze nieuwsbrief omdat we jullie mee willen nemen in ons verhaal. Besef als lezer dat wij jullie nodig hebben! Iedereen die betrokken is bij onze organisatie draagt zijn steentje bij!

Team nieuwsbrief OKH

Nieuwe onthaalboekjes voor onze kinderen en jongeren



Een positief en huiselijk leefklimaat is iets waar we als organisatie heel bewust aan werken. Door het aanbieden en vormgeven van zo een klimaat krijgen deze jongeren de kans om zich in een veilige omgeving te ontwikkelen, leren ze sneller en vinden er minder agressie-incidenten plaats. Als jongeren voor het eerst in Ons Kinderhuis komen, willen we hen een zo warm mogelijk welkom geven. Dat zit hem in details als de persoonlijke nabijheid, de manier hoe je iemand rondleidt door het hele gebouw, een mooie tekening/plaatje met welkom op de deur, een propere opgeruimde kamer met een mooi opgemaakt bed, ... Maar jeetje, wat komt er toch enorm veel op hen af op zo'n eerste dag. Denk zelf ook eens aan een eerste dag op je nieuwe werkplek. Dat is al erg indrukwekkend en als je dan 's avonds in je bed ligt lijken je hersenen wel overuren te maken om alle informatie en indrukken te verwerken. Laat staan als het gaat om de indrukken van een compleet nieuwe leefomgeving.

Ons Kinderhuis heeft daarom per leefgroep een onthaalboekje gemaakt. Daarin kunnen onze jongeren alle belangrijke informatie nog eens terugvinden en het samen met hun trajectbegeleider of alleen op eigen tempo doornemen. Vanaf het allereerste contactmoment, dus ook met het onthaalboekje, willen we al duidelijk maken dat onze jongeren waardevol zijn.

Bij het ontwerpen van onze onthaalboekjes is dat dan ook ons vertrekpunt geweest: Hoe brengen we deze liefde en warmte over? Wat spreekt jongeren aan? Hoe breng je droge materie als de werking van de integrale Jeugdhulp op een enigszins visueel toegankelijke manier in kaart? Hoe vertel je over de leefregels zonder dat het misschien overkomt als een reglement? Hoe neem je een dergelijk boekje met de jongere door zonder dat zij overspoelt raken door alle informatie?

Door lang genoeg stil te staan bij dit soort vraagstukken zijn we tot een mooi resultaat gekomen. Over elk detail is nagedacht, geen enkele punt of komma staat er zomaar. Want, onze jongeren zijn hier ook niet 'zomaar'. Dat kan soms erg confronterend zijn voor henzelf en daarom kon het ook niet ontbreken aan een vleugje humor en luchtigheid hier en daar. Want ook dat is we doen: Hen helpen te relativieren, samen bij situaties stil te staan, er misschien anders naar te leren kijken of er anders mee om te gaan. En ja, dat gaat vaak gepaard met een lach en een traan. Maar ook de 'lach' mag er zijn en is ook nodig om door te kunnen gaan.

We zijn zelf alvast erg enthousiast over het resultaat en hebben al mooie positieve reacties van onze jongeren mogen ontvangen. (L.K.)



Personeel in de kijker

Na jarenlang hard werken, heeft huismeester Ricky de fakkel doorgegeven aan Bartolo. Na al zijn jaren dienst en groot hart voor Ons Kinderhuis nemen we afscheid met heel veel dankbaarheid! We zijn zeer tevreden met Bartolo als nieuwe huismeester!



1950- Mej.Saar van Rossum opent haar huis voor een aantal verlaten kinderen 'Ons Kinderhuis' is van start!

1951- Tante Rie de Jong neemt de leiding over en zet haar schouders onder het werk.

1952- Het huis aan de Nieuwe Kuilenweg wordt betrokken. Enige tijd later wordt nog een tweede pand gehuurd.

1957- De statuten van 'Ons Kinderhuis' verschijnen in het Belgisch staatsblad.

1962- De beide huizen aan de Nieuwe Kuilenweg worden afgekeurd, Na veel gebed en overleg worden bouwplannen gemaakt.

1964- De nieuwbouw wordt gestart. Tante Philomène van de Riet legt de eerste steen. Op de steen staat te lezen: 'Geprezen zij de Here, want Hij heeft gehoord', Psalm 28:6. Nog steeds is dat de ervaring van de medewerkers van 'Ons Kinderhuis'.

1966- Feestelijke opening van het nieuwe kinderkuis - dat al bewoond is! - door Mevrouw Roppe, de vrouw van de Gouverneur van Limburg.

1973- 'Ons Kinderhuis' wordt als instelling officieel erkend, er kunnen nu ook kinderen door de overheid worden geplaatst.

Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe collega's

1958 "…Niet op de Heer vertrouwen en je kruit drooghouden"

Dominee Gravendeel toenmalige voorzitter van Ons Kinderhuis ging vaak in Nederland spreken voor evangelisatiegroepen. Hij deed daar een oproep om te komen werken in Ons Kinderhuis. Johanna Verrijzer (thuis Hannie genoemd) hoorde dit maar was niet enthousiast. Ze zei tegen God: "Ik wil overal naar toe behalve naar België, al moet ik naar Brazilië of een oerwoud, dat wil ik doen maar niet België. Ze had een negatieve gedachte over België omdat ze enkele, heel luidruchtige, Belgen ontmoet had. Maar de oproep liet haar niet los en toen ze uiteindelijk "ja" zei kreeg ze een intense blijdschap in haar die ze nooit eerder had gehad (ook niet bij haar bekering) en ze heeft er nooit één dag spijt van gehad.

Johanna werd één van de inwonende medewerkers en werd vanaf toen tante Joke genoemd. Ze wist dat ze zou inwonen en geen loon zou ontvangen, maar God voorziet, dat heeft ze altijd ervaren en ervaart ze nog steeds. Tante Joke had in die tijd een nieuwe jas nodig en had spaargeld opzij staan. Ze twijfelde even om met dat geld een nieuwe jas te kopen maar besloot haar spaargeld af te geven aan Ons Kinderhuis. Ze wilde het delen met de anderen en vertrouwen dat de Here voorziet. Zoals ze zelf zei: **'Niet op de Heer vertrouwen en je kruit drooghouden'**. Dit was ook zo en door omstandigheden ontving ze een nieuwe jas. Dit was voor haar een hele bevestiging. Eten en slapen deed ze in het huis en kleding kon ze uitkiezen uit de kledingzakken die mensen uit de omgeving brachten. Ze kreeg van 1958 tot 1973 een gemiddelde van 600Bfr (14.87€) per maand zakgeld. Dat gebruikte ze dan om eens om de 6 weken (vrij weekend van 4 dagen) naar huis (Nederland -Middelburg) te gaan met het openbaar vervoer.

Tante Joke kwam op kantoor terecht. Ze leerde typen en al wat het kantoorwerk inhield op de werkvloer. Ze heeft op kantoor gewerkt in de Kuilenweg en nadien in de nieuwbouw (Erfstraat). Haar dagen waren erg afwisselend en goed gevuld: In de ochtend ontbeet ze mee met de kinderen van de leefgroep van tante Suze, ze bracht de kinderen naar school en nadien ging ze naar kantoor, tot de school eindigde. Af en toe ging zij ze dan ophalen uit school. Tante Joke fungeerde soms ook als vraagbaak, iedereen kon bij haar terecht met hun vragen. Omdat tante Joke niet in de leefgroep werkte kon ze soms input geven vanuit een ander gezichtspunt en dat was meestal al helpend genoeg. Ze werkte dan wel op kantoor, ze was wel erg betrokken met het hele huis. Als de keukentante op verlof was, dan kookte zij ook en deed dat heel graag. In 1995 -1996 kwam er een drastische wijziging en mochten de "tantes" niet meer inwonen. Dat was voor hen best heftig, hun 'thuis' werd afgenomen. Dit was ook het moment dat ze haar loopbaan aan het afronden was en het stokje doorgaf aan een ander.

De **afhankelijkheid van God** is haar het meest bijgebleven uit de tijd in Ons Kinderhuis. Iedere week hadden ze met alle tantes een bidstond en knielden ze samen neer om tot God te bidden. Op die manier hielden ze het werk ook vol, ze konden samen alles delen met elkaar en met de Here.

Tante Joke wenst de huidige medewerkers toe dat ze met evenveel **plezier** werken als dat zij er gewerkt heeft. Dat ze zichzelf blijven en niet proberen een ander na te doen. Samen plezier beleven onder collega's en met de cliënten.

Belangrijke info giften

De Federale Overheidsdienst wilt het de schenkers zo gemakkelijk mogelijk maken om te genieten van het **belastingvoordeel** waar ze recht op hebben. Door de gift te koppelen aan het nationaal nummer kunnen ze de identiteit van de schenkers met zekerheid vaststellen en de belastingaangifte en voorstel van vereenvoudigde aangifte vooraf invullen. Zo moet je als schenker er zelf niet meer aan denken en vergeet je dus ook niet de **belastingsvermindering** te vragen.

We willen al onze schenkers vragen, indien ze een fiscaal attest willen, om volgende gegevens via mail aan ons te bezorgen. (Via de bank krijgen we geen gegevens door, enkel een naam)

We hebben nodig; **naam-voornaam rijksregisternummer-adres-nationaliteit (ook van de partner als die er is)**

Stuur uw gegevens, met vermelding 'fiscaal attest' naar **administratie@kinderhuis.net**

Ten laatste eind februari van het jaar volgend op uw gift, ontvangt u een fiscaal attest.

INFORMATIE Nederlandse Donateurs

Vanaf december 2023 zal onze ING bankrekeningnummer niet meer in gebruik zijn.

We zijn nog wel **steeds ANBI** gerechtigd.

Vanaf nu kan u uw giften storten op het rekeningnummer van de KBC- bank:

BE55 7370 6102 2844 KREDBEBB

Uw gebed en gift zijn van onschatbare waarden voor Ons Kinderhuis

We zijn jullie allen heel erg dankbaar voor de kleine en grote blijken van financiële ondersteuning die we steeds weer mogen ontvangen. Het is onze kernopdracht, missie en visie om te zorgen voor de meest kwetsbaren uit de maatschappij. Mede dankzij jullie financiële steun kunnen we dit blijven doen. U kan de QR codes gebruiken of een andere vrijblijvende gift kiezen.



Rust, rusten, rustig, rustgevend, ...

De nieuwsbrief is alweer aan zijn einde aan het komen. Wat vliegt de tijd. Vorige nieuwsbrief mochten we Pasen vieren, ondertussen is Hemelvaart, Pinksteren en moeder/vaderdag alweer achter de rug. Ik kreeg de vraag namens het bestuur kort iets te schrijven over rust. De zomervakantie komt eraan, dus dat is misschien een goed onderwerp. Goed idee! Toch? Tot ik eraan begon, en nog eens, en nog eens proberen, maar de **rust** kwam maar niet. Hier en daar had ik wel een mooie tekst uit de Bijbel, of een zin uit een boek, maar de drukte, de zorgen, de vragen, ...

Op een donderdagavond zat ik met een vrijwilliger aan de pizza met een glas primitivo te praten over tot rust komen aan het water en de natuur die God zo mooi gemaakt heeft. Water geeft mij rust. Maar de vrijwilliger ging verder: er is iemand die ons Levend Water wil geven, die in de storm, en ook als we bij of in de put zitten, tot rust en **stilte** kan brengen als we erin willen geloven. Dat is het: Echte rust.

Ik heb eens verder gezocht. Hebreeuws voor dit geloven is 'emunah' en spreekt over blindelings vertrouwen. Blindelings? Durf ik dit? Gewoon alles los te laten en in Zijn handen leggen zonder te weten wat ermee zal gebeuren, zodat Hij totale rust kan geven? Want uiteindelijk heeft God de rust (**sjabbat**) geschapen en centraal gezet in de 10 woorden. Tijdens deze zomermaanden mogen we leren om Emunah geloof te hebben en DIE enige echte rust te ervaren die er is. Rusten in Zijn armen, is **gedragen** worden om zo tot rust te komen. Jezus zegt het ook tot ons allemaal en zeker tot de kinderen: kom tot Mij en Ik zal je rust geven. We zijn God daarom enorm dankbaar voor uw gebeden en de zegen en de rust die we mogen ervaren. Hebreeën 4:11 HTB zegt: "Laten wij ons best doen deel te krijgen aan die rust". Rust komt dus niet vanzelf. We moeten actief ons best doen rust te vinden. En dan is het goed te mogen weten dat God zegt: wie zoekt, die zal vinden! We wensen jullie fijne zomermaanden. Even onbereikbaar zijn om daarna weer helemaal bereikbaar te zijn.

Dank:

- OKH feest 17/5: goed georganiseerd, geslaagde en gezellige dag
- Inspectie FAVV: heel positief rapport uitgekomen. Dikke pluim voor de betrokken medewerkers
- Voor de prachtige gepassioneerde medewerkers die we hebben
- Voor de giften, vernieuwing en verjonging van onze achterban die op gang is aan het komen
- Voor de ondersteuning van ons netwerk en vrijwilligers
- Voor de vele stagiaires die we elk jaar mogen ontvangen en die Gods liefde ervaren in ons huis
- Voor verdieping van de relaties begeleiders met de jongeren
- Voor bescherming en rust. God is de schepper en gever van Rust.
- Voor ZIJN onvoorwaardelijke liefde en genade die we mogen doorgeven binnen OKH. Dat we mogelijkheden mogen krijgen om hierover te vertellen

Bid:

- Dat we de jongeren door ons leven heen mogen bereiken met Gods liefde
- Dat de liefde zichtbaar mag worden doorheen het hele huis
- Dat God zal voorzien in giften en middelen om het werk goed te doen (onze sector staat al vele jaren achter met de indexering van werkingsmiddelen)
- Dat we in ons Kinderhuis, Gods inzicht, rust en vrede mogen ervaren in moeilijke momenten
- Voor extra personeel en uitbreiding van het bestuur
- Voor deugdoende leefgroepvacaties
- Voor de jongeren en kinderen die terug naar huis gaan of naar een andere voorziening. Bid dat God hun zal vasthouden en dat ze iets zullen meenemen van de onvoorwaardelijke liefde die ze ervaren hebben in Ons Kinderhuis.
- Voor geestelijke en lichamelijke bescherming van personeel, kinderen, jongeren, directie en bestuur en hun families.