

Pasen is het begin van iets nieuws. Een nieuw leven, vol van Hoop. Ook voor Syrie en Turkije
Veel mensen doen mee aan de 40 dagen vasten. Is deze tijd voor u een focus op de Vastentijd of op de Lijdenstijd? Het gaat met Pasen niet om wat wij voor Hem doen, het gaat om Zijn lijden en sterven met de opstanding en nieuw leven als hoogtepunt. Vasten helpt ons om hierbij stil te staan. Dit lijden was de enige manier om de mens met zijn Schepper te verzoenen.
Pasen is een feest, hoop voor u en mij.(JB)

Bedankt voor de giften:

Muurisolatie

Kerstcadeautjes



NIEUWSBRIEF

Beste lezer,

We mochten vorig jaar veel nieuwe mensen leren kennen die Ons Kinderhuis willen gaan steunen in woord en daad. Kent u ons nog niet?

We zijn een huis met een hart.

Een huis dat sinds 1950 door God gebouwd is met gewone en levende stenen en waar vandaag 34 cliënten tussen 2 en 25 jaar worden opgevangen.

Eén van de vragen die we vaak krijgen is om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Veel mensen wonen te ver van Genk en daarom zijn we zo dankbaar voor jullie gebeden. Want de eerste vrijwilligers die we nodig hebben, zijn bidders.

Eind januari mochten we met het personeel een nieuwjaarsreceptie houden. We mochten hun danken voor de enorme inzet en passie voor onze kinderen en jongeren. We mochten elkaar bemoedigen met de woorden uit Filippenzen 2 waar staat dat we sterren zijn (en dat zijn ze letterlijk en figuurlijk) die het licht van God mogen verspreiden. En weet je wat ... hoe donkerder het wordt, hoe meer sterren je kan zien 😊

Namens het bestuur



**Ik stierf voor jou
 Gerald Troost**



Stagiairs Kruispunt start februari

In het Kruispunt hebben we 3 nieuwe stagiaires mogen verwelkomen. Ronny, Raffaella en Lisa. Ronny beschrijft hoe hij zijn eerste weken heeft ervaren😊

Ik ben Ronny D. uit Bilzen, 51 jaar en doe mijn 3de jaar orthopedagogie op de UCLL te Hasselt. Omdat ik een groot verlangen had om als student in de jeugdzorg ervaring op te doen had ik mij per mail kandidaat gesteld om gedurende een jaar stage te mogen lopen in "Ons Kinderhuis". Al zeer snel mocht ik op gesprek komen.

Enkele dagen voor mijn stage begon, kreeg ik een mail van Axelle. Ik werd alvast welkom geheten in het kruispunt. Axelle stelde zich voor als mijn stage-mentor en ik kreeg een duidelijk overzicht van wat het verloop zou zijn van mijn eerste dag. Dit ervaaerde ik als zeer attent. Het is fijn als je weet wat je mag verwachten als je ergens nieuw bent.

Ik ben erg enthousiast over het Kruispunt. Mijn collega's ondersteunen mij en communiceren op een duidelijke en open manier en er is ruimte is voor ieders inbreng. Hierdoor voel ik me erg welkom op deze stageplek. Ook de jongeren vind ik fantastisch. Ook door hun voel ik me welkom geheten. Ik vind het super hoe ze openstaan voor nieuwe mensen en ik kijk er erg naar uit om mekaar beter te leren kennen en om samen toffe dingen te doen. Alvast iedereen bedankt ! (AEH)



In de werkgroep christelijke identiteit bespreken we maandelijks een waarde die geënt is op de visie en missie van Ons Kinderhuis.

We willen als Ons Kinderhuis een veilige omgeving creëren, waarin iedereen zijn kwetsbaarheid mag tonen en zichzelf zijn. Kinderen en jongeren die terecht komen in de jeugdhulp worden tijdelijk uit hun eigen gezin weg gehaald. Ze leven thuis vaak in een onveilige thuissituatie. De jeugdrechter spreekt een plaatsing uit, in een voorziening zoals Ons Kinderhuis, als een beschermingsmaatregel. Cliënten voelen zich hierdoor vaak schuldig, angstig en verdrietig. In Ons Kinderhuis willen we een veilige plek bieden. Een plaats waar ze rust mogen ervaren en terug mogen groeien in hun ontwikkeling.

Als je het nieuws bekijkt zie je dat de wereld helemaal niet veilig is. Oorlog, natuurrampen en onrecht zijn dagelijks hoofdpunten in de krant. In psalm 91:4 staat dat God je beschermt onder zijn vleugels, zijn trouw beschermt je als een schild, als een pantser.

Hierbij is ook een veilig werkklimaat van belang. Het durven spreken met elkaar, het aanvaarden van verschillen en samen instaan voor de zorg van onze kinderen en jongeren. We zijn allemaal gemaakt naar Gods evenbeeld.

Het samen spreken, bidden en vergeven zijn belangrijke pijlers van veiligheid op de werkvloer. Het blijft een opdracht om te groeien in het gebod om je naaste lief te hebben. God houdt van mensen en in die liefde is hij trouw. (RT)

Dank:

- Voor de prachtige gepassioneerde medewerkers die we hebben.
- Voor de giften, vernieuwing en verjonging van onze achterban die op gang komt.
- Voor de ondersteuning van ons netwerk en vrijwilligers.
- Voor de vele stagiaires die Gods liefde ervaren in ons huis.
- Voor de dagelijkse bescherming en weinig ziekte-uitval.
- Voor sommigen jongeren en kinderen die terug naar huis gaan of naar een andere voorziening waar ze de juiste ondersteuning krijgen. We zullen hen missen, maar bidden dat God hun zal vasthouden en dat ze iets zullen meenemen van de onvoorwaardelijke liefde die ze ervaren hebben in Ons Kinderhuis.

Bid:

- Dat we de jongeren door ons leven heen mogen bereiken met Gods liefde.
- Dat de liefde zichtbaar mag worden doorheen het hele huis.
- Dat God zal voorzien in giften en middelen om het werk goed te doen.
(onze sector staat al vele jaren achter met de indexering van werkingsmiddelen)
- Dat we in ons Kinderhuis, Gods inzicht, rust en vrede mogen ervaren in moeilijke momenten.
- Dat als er nieuwe kinderen/jongeren bijkomen, er rust en wijsheid is en dat dit allemaal goed zal verlopen.
- Voor geestelijke bescherming van personeel, cliënten, directie en bestuur.



Op 1 februari trakteerde het bestuur alle kinderen, jongeren en medewerkers van OKH op een 'Meet, greet & eat' avond. Bij een bord met een (of meerdere) heerlijke dessertje(s) kon iedereen kennis maken. Conclusie van een gezegende en gezellige avond: De jongeren vinden individuele begeleiding heel waardevol en als liefde door de maag gaat, is er die avond heel wat liefde uitgedeeld.



Nieuw Leven - Reyer



Beste lezer, dank u dat we u mochten meenemen doorheen deze nieuwsbrief. Heeft u vragen? Laat het ons weten op "bestuur@kinderhuis.net"

We willen u vragen of u het volgende gebed van Mozes met ons wilt meebidden voor ons Kinderhuis ?

“Laat ons zien wat voor machtige dingen U doet. Laat ook aan onze kinderen (van ons Kinderhuis) zien wat een machtige God U bent.” Here, onze God, stort uw liefdevolle vriendelijkheid over ons uit. Zegen het werk dat wij doen. Ja, wij bidden U om uw zegen over alles wat wij ondernemen.”
Psalmen 90:17 HTB



Uw gebed en gift zijn van onschatbare waarde voor Ons Kinderhuis.

We zijn jullie allen heel erg dankbaar voor de kleine en grote blijken van financiële ondersteuning die we mochten ontvangen n.a.v. de **stijgende energiekosten**. Het is onze kernopdracht, missie en visie om te zorgen voor de meest kwetsbaren uit de maatschappij. Mede dankzij jullie financiële steun kunnen we dit blijven doen. Scan één van de onderstaande QR codes met uw bankapp voor een bijdrage.

Zonnepanelen



38 zonnepanelen zoeken een sponsor.
230 euro per paneel



Thermostatische kranen



Met **50 euro** kopen we een verplichte beveiligde thermostatische kraan



Een (T)huis



We **dromen** van een (t)huis voor onze oudste jongeren. Waar ze zelfstandig en veilig kunnen wonen. Waar ze een eerlijke en betaalbare kans krijgen om op eigen benen te leren staan. Daar willen we samen met jullie voor zorgen. Met uw gulle gift maken we dromen waar.

BE55 7370 6102 2844 Vergeet niet uw contactgegevens mee te sturen indien u een fiscaal attest wenst.

Vanuit Nederland: U kunt steunen met een ANBI belastingvoordeel.

Wij zijn u dankbaar!