

"Geniet op alle dagen van het leven,
die God je heeft gegeven!"



MINDER LEUK....

Inflatie, loonsverhoging, duurdere winkelwagens en stijgende energieprijzen: het verschijnt de laatste tijd meer dan regelmatig in het nieuws. Ieder van ons ondervindt dat het leven op korte tijd veel duurder geworden is. Helaas geldt dit ook voor Ons Kinderhuis. We worden dagdagelijks geconfronteerd met de stijgende kosten. De subsidies die Ons Kinderhuis ontvangt van de overheid zijn onderverdeeld in 3 grote posten: lonen, werking en verblijf.

De lonen wordt telkens mee geïndexeerd, dat wil zeggen: als het leven duurder wordt dat Ons Kinderhuis voor de lonen dus ook meer subsidies ontvangt.

Maar wisten jullie dat de werkings- en verblijfsmiddelen al sinds 2002 geen indexatie meer gehad hebben?

Dat betekent dat we sinds 2002 nog steeds hetzelfde bedrag ontvangen om alle gemaakte kosten te betalen zoals ... voeding, kledij, ontspanning, energie, onderhoud gebouwen, verzekeringen, medische kosten enz... We maken ons daarom in alle eerlijkheid grote zorgen rond de explosieve stijging van voornamelijk de energiekosten.

In 2021 is er bijvoorbeeld 30.000€ gespenseerd aan gas, elektriciteit en benzine. In 2022 wordt er verwacht dat we 92.000€ zullen moeten uitgeven aan diezelfde energiekosten. Een verdrievoudiging dus en maar liefst 74% van ons totale werkingsbudget!

Dat betekent dat er in feite nog maar 26% over blijft om alle andere kosten te dekken. U begrijpt dat dit niet haalbaar en realistisch is en rechtstreeks ten koste gaat van de kwaliteitsvolle hulpverlening die we willen blijven bieden.

In vergelijking met 2021 komt Ons Kinderhuis €50.000 te kort in de vooropgestelde begroting!

Maar.... we zouden Ons Kinderhuis niet zijn als we dit niet willen aanpakken: naast een duidelijk signaal te geven aan de overheid, zijn we ook op zoek naar energiebesparende maatregelen en extra financiële input.

Hoe kunnen we financieel besparen of extra inkomsten vergaren?

Ondertussen zijn er plannen lopende om te starten met een faseringsplan wat betreft energiebesparende maatregelen (denk aan zonnepanelen, spouwmuurisolatie en vervanging van het dak).

Hier hebben we jullie ook voor nodig! Kan jij een centje bijdragen om het gat in onze begroting te dichten?

Wil jij een bijdrage leveren door onze werkingsmiddelen van wat extra zuurstof te voorzien?

Dat kan!

ECO-SPEL DE ROUTE

Naar aanleiding van de hoge energiefactuur bedacht stagiaire Jolien het **eco-spel!** De jongeren kregen een budget van 80€ (nepgeld uiteraard) voor een hele week waarvan ze na een week een energiefactuur van 70€ moesten betalen. Dagelijks werd hun kamer nagekeken en moesten ze bijvoorbeeld 5€ betalen als ze hun licht hadden aan gelaten en verwarming hadden opstaan. En zelfs 10€ als ze ook nog onnodige stekkers hadden insteken. Een jongeren die geen onnodige energie verbruikte moest niets extra bijbetalen. Er kon ook extra geld verdiend worden door geen droogkast te gebruiken of minder dan 10 minuten te douchen. De jongeren die hier dus bewust mee zijn omgegaan konden zonder problemen hun factuur betalen. En als beloning deed de begeleiding zelfs die week hun leefgroepaakt!

Giften aan Ons Kinderhuis zijn in België

fiscaal aftrekbaar. Als je op jaarbasis meer dan 40 euro schenkt aan Ons Kinderhuis, heb je recht op een fiscaal attest.

VANUIT BELGIË

IBAN BE66 0682 5222 1043

(BIC GKCCBEBB)

VANUIT NEDERLAND

IBAN NL 63 INGB 0000 7825 49

(BIC INGBNL2A)

POO4083

UKA GENK - Driemaandelijks - JUNI 2022

V.U. Ons Kinderhuis zvw

Mevr. Sylvie Van Vugt

Beste lezer,

Misschien is dit de eerste keer dat u deze nieuwsbrief krijgt, misschien bent u reeds voor vele jaren onze trouwe lezer. Als bestuur zijn we dankbaar voor jullie gebeden, jullie betrokkenheid en interesse in ons Kinderhuis. Want daardoor is het ook een stukje 'jullie' kinderhuis.

Onlangs las ik in Filippenzen 2 (de Bijbel) dat wij, u en ik, in deze wereld sterren zijn die het licht van God uitstralen. In OKH mogen we elke dag genieten van de kinderen en jongeren, de inzet van het personeel, stagiaires en vrijwilligers die Gods 'licht' uitstralen en zich inzetten met een onvoorwaardelijke liefde en passie. Zij zijn 'sterren' in deze wereld. Met de nieuwsbrieven willen we u als lezer ook deze keer weer meenemen in het dagelijkse leven van enkele van onze sterren. Leest u mee?

Met vriendelijke groeten,
Fred

PERSONEEL IN DE KIJKER

Elke editie van deze nieuwsbrief staan we even stil bij de veranderingen in ons huis. we nemen afscheid van gewaardeerde collega's maar verwelkomen ook enkele nieuwe sterren!



De Boomhut heeft een paar weken geleden afscheid genomen van Ann. Brasserie 't Huys in Bilzen die ze uitbaat was helaas niet meer te combineren met haar werk hier. We wenssen je heel veel succes met je nieuwe uitdaging Ann! Je zal gemist worden. Maar achter elk afscheid zit ook een nieuwe kans: Zo hebben we in de Boomhut Derya terug mogen verwelkomen. Derya heeft enkele jaren geleden stage gedaan in De Boomhut. Welkom terug!



In het Kruispunt hebben we onlangs Rebecca mogen verwelkomen. Lees hiernaast hoe Rebecca haar eerste weken in Ons Kinderhuis ervaren heeft. We nemen helaas ook afscheid van Ellisah. Onze gewaardeerde teamleider. Ook zij zal mee in een andere zaak stappen en zegt ons kinderhuis na vele jaren vaarwel. Dankjewel Ellisah voor je warmte, je onvoorwaardelijkheid, je inzet, liefde en je luisterend oor al die jaren. We zullen je missen! Zo'n topper vervangen is geen gemakkelijke taak! Teamleiders in Ons Kinderhuis zijn uit een zeer bijzonder hout gesneden... We zijn dan ook heel blij en gerust nu Ruben, vroeger nog teamleider van de oude Regenboog, ons terug zal vervoegen als teamleider van het Kruispunt. Heel erg veel succes Ruben en een warm welkom terug!



We nemen helaas ook afscheid van Lieze in de Route. Lieze gaat haar creatieve ideeën in een andere job beoefenen! Heel veel succes met alles wat je gaat ondernemen! Je zal hier gemist worden!



Ook onze nachtbegeleiders krijgen een nieuwe collega! Jozua is onze nieuwe nachtvlinder! Hij zal het verlof en vrije dagen van collega's opnemen. Welkom Jozua!



Hoi! Mijn naam is Rebecca Sorbo.

Sinds april werk ik binnen ons Kinderhuis als

leefgroepbegeleider bij het Kruispunt. De eerste weken werd ik er al meteen ingegooid, maar ook dit was een leerrijke ervaring.

Hierdoor besefte ik dat ik echt wel een plantrekker bent! Binnen ons Kinderhuis voel ik mij heel erg welkom. Ik werd door al mijn collega's warm ontvangen, zelfs de jongeren hielpen mij hier mijn weg vinden doorheen de afspraken en regels die hier zijn gemaakt. Hier en daar wat testgedrag, wat natuurlijk een part of the job is! Ik hoop hier nog veel bij te kunnen leren!

FEEST IN ONS KINDERHUIS!

OKH-FEEST

Eind Mei vierden we naar jaarlijkse gewoonte ons OoKaaHaa-feest! Een dag waarop al onze jongeren hun familie en naasten mogen verwelkomen in ons huis! Omdat het durven voorbereiden van zo'n evenement nog even onzeker was, hielden we dit jaar een 'light' editie. Desondanks was het een zeer geslaagde dag! Dankzij vele vrijwilligers en helpende handen kon je deze editie deelnemen aan een skateworkshop, je laten grimeren, je uitleven op het springkasteel, deelnemen aan leuke activiteiten met dank aan Ichtus of, voor de sportievelingen onder ons, deelnemen aan een heus voetbaltoernooi! De winnaars van het toernooi werden gehuldigd door onze fiere directrice Sylvie!



PENSIOENFEEST

Gezien Corona ons er enkele jaren van weerhouden heeft om samen te vieren, hebben we dit ruimschoots ingehaald door één groot feest te houden voor allen die in de afgelopen periode op pensioen gegaan zijn. Wilma, Irena, Ottavio en Wanda werden allemaal samen in de bloemetjes gezet! We genoten van een hapje en een drankje en neusden met z'n allen door de oude fotoboeken van Ons Kinderhuis. want met al deze jaren ervaring gaan natuurlijk heel wat mooie verhalen en herinneringen gepaard. Bedankt, Wilma, Irena, Ottavio en Wanda voor jullie passie, enthousiasme en liefde voor onze jongeren en gezinnen maar vooral voor wie jullie zijn en jullie bijdrage aan het warm hart van ons huis al die jaren! We wensen jullie de aller mooiste tijd omringd door jullie geliefden!

ONS BESTUUR AAN HET WOORD OVER ONS HART...

"Heb uw naaste lief als uzelf." Het is een gebod dat zowat iedereen kent en waarover grote eensgezindheid bestaat. Zodanig zelfs dat het bijna vanzelfsprekend is gaan klinken. Maar dat is het niet. Mijn naam is Eva, bestuurslid van Ons Kinderhuis. Ik ben als juriste soms 'de vervelende' van ons Bestuur, wanneer ik aandacht vraag voor regelgeving, structuur en efficiëntie. De andere bestuursleden krijgen zo alvast voldoende oefening om het eerder genoemde gebod in praktijk te brengen. Terug naar de essentie ;-), de liefde waarvan het gebod spreekt, is verregaand en uitdagend. Allereerst veronderstelt zij een degelijke portie eigenliefde, waarop ik hier niet verder in ga maar die daarom niet perse vanzelfsprekend is. Daarnaast roept zij ons op tot 'naastenliefde'. Naast de ander gaan staan, voor hen zorgen zonder boven hen te gaan staan, vanuit betrokkenheid en warmte, geduldig en vol goedheid. Die liefde voor de ander aan de dag leggen is behoorlijk uitdagend. En toch ... is het precies die liefde die aan de oorsprong ligt van Ons Kinderhuis. Die liefde is het fundament waarop het werd gebouwd. Ons Kinderhuis is opgericht vanuit verregaande liefde voor de hulpbehoevende medemens, geïnspireerd door de verregaande en onvoorwaardelijke liefde van God zelf in Christus. Heb elkaar lief zoals Christus ons liefheeft (Joh. 13:34-35).

God is liefde (1 Joh. 4:16). **Ons Kinderhuis kon op geen beter fundament gebouwd zijn.**



OVER ONS...

EEN GETUIGENIS VAN EEN OUD-JONGERE OVER ZIJN TIJD HIER & EEN GETUIGENIS VAN EEN BEGELEIDER OVER DE OVERSTAP NAAR TRAJECTBEGELEIDING



Nadat een jongere Ons Kinderhuis mag verlaten, bieden wij als voorziening nog nazorg aan. Zo worden de jongeren nog een tijdje opgevolgd na hun vertrek om hen niet meteen los te laten. Een van de jongere die bij ons verbleven heeft wou hier graag iets over vertellen:

'In Ons Kinderhuis zijn ze altijd erg zorgzaam voor me geweest, meer dan ik ooit had meegemaakt. Daarom kijk ik met een positieve blik terug op mijn verblijf daar. Hetgeen dat mij het meeste bijgebleven is, zijn zeker de leuke activiteiten die we deden en de leefgroepvakantie was telkens ook een heel leuke ervaring!'

Zenuwachtig maar enthousiast, zo voelde ik me toen ik het nieuws vernam dat ik het individueel begeleiderschap zou inruilen voor trajectbegeleiding. Ik ben dol op uitdagingen maar langs de andere kant een perfectionist met uitstekend gedrag (gek genoeg). Vooral het contact met de consulent en verslaggever voor de jeugdrechter waren onbekend terrein voor mij. In combinatie met mijn uitstekend gedrag zorgde dit dan ook voor veel bezorgdheden tot een zeer boeiend avontuur waarbij ik elke dag steeds nieuwe dingen bijleer. Dit vooral dankzij mijn behulpzame collega's en teammanager waarbij ik steeds terecht kan. De opvolging van, en de communicatie met, zowel de context als de verwijzer is voor mij een routine geworden. Ik ben dan ook gegroeid in het maken van een planning en de nauwe opvolging hiervan!

Amal El HadHad - De Boomhut

WELKOM ZOMER !



ik trok vandaag de zon aan
als een deken om me heen
als een jas, een mooie gele
en ik straalde en ik scheen

ik toverde een lach tevoorschijn
mijn wangen werden rozerood
ik trok vandaag de zon aan
en er verscheen een lach zo groot

de zon verdreef de boze buien
ze joeg weg de wolkenbui
ik kon de wereld aan vandaag
want ik droeg de zon in mijn trui

Een deugddoende zomer gewenst namens
Ons Kinderhuis!



WIST JE DAT...?!

- Onze kokkin Suzanne helaas nog steeds afwezig is en we dus zelf koken en dit ondanks de drukte best lukt...
- Een van onze jongeren zijn stage bij ons in huis doet als logistiek medewerker? Wat een harde werker die Lukas!
- De speeltuigen die door de storm vernield waren, allemaal terug gemaakt werden?
- De Boomhut een nieuwe vrijwilliger heeft: Francois komt voorlezen aan de kinderen na het zwemmen.
- De brandweg aangelegd is.
- De jongeren in de Regenboog een paar huisdieren hebben? Samen met begeleiding zorgen ze voor een heus aquarium vol vissen. Elk met eigen naam en zelfs een zonder staart!